

**T**ænker du også kun på at slappe heeeelt af, når du endelig når til sidste halvdel af december måned? Og drømmer du om at slippe for de alt for pinlige familiejulefrokoster, gaver, der alligevel skal byttes, sko og støvler, der lugter af våd hund, og den danske mørke vinter, som normalt er mere lang, end den er hyggelig? Så rejs væk. Det gør stadig flere danskere. Ifølge en undersøgelse fra Startour foretaget sidste år rejser op mod en tredjedel af selskabets kunder i december for at slippe helt for julen. Denne type rejsende vælger typisk destinationer, hvor man ikke risikerer at skulle lytte til *Jingle Bells* i restauranten eller løbe ind i Julemanden nede ved poolen. Men det kan være nemmere sagt end gjort at undgå julen. For selv i mange ikke-kristne lande fejres julen overalt, da det er nemt at tjene penge på højtiden. Et pejlemærke er derfor at sætte kursen mod mere afsides regioner og så vidt muligt undgå storbyer. *WHERE2GO* har talt med en række berejste mennesker for at få nogle bud på, hvor man kan slippe helt for juleræset.

## INDIEN - ET NEMT LAND AT REJSE I

Indien er en sand smeltedigel af kultur, natur og enormt mange mennesker. Det er verdens største demokrati med over en milliard indbyggere og over 100 forskellige sprog. Hovedparten af inderne er hinduer, men der findes også en del muslimer, især i grænseområdet ved Pakistan.

Søren Padkjær er formand for De Berejstes Klub og har rejst over hele verden:

"Jeg går bevidst efter steder uden jul, og der er de muslimske lande et godt bud. Men forrige jul opholdt jeg mig i Rajasthan-området i Indien, der hovedsageligt er hinduistisk," fortæller han.

Rajasthan er et område med meget ørken beliggende mellem storbyen Delhi og nabolandet Pakistan. En stor del af Indiens befolkning er meget fattig, og man skal derfor være forberedt på, at langt de fleste vil prøve at sælge noget til én. Det er samtidig et samfund, hvor hygiejne ikke står højest på listen. Det mærkes især i storbyerne, hvor meget affald hober sig op i gaderne, og derfor lugter der ikke særligt indbydende.

Til gengæld er det meget billigt at bo, spise og rejse rundt i Indien. Et lækkert guesthouse koster cirka 50-70 kroner per døgn, mens man kan få et solidt måltid for en flad tier. Det er nemmest

at rejse med tog indenrigs, og man kan komme et par hundrede kilometer væk for det samme beløb, som en to-zoners busbillet koster herhjemme.

"Jeg vil helst ud blandt lokalbefolkningen og rejser derfor ikke til de såkaldte charterdestinationer, der er meget turistede. Indien er et meget nemt land at rejse i, da befolkningen som udgangspunkt er enormt gæstfri og hjælpsom. Det er fascinerende at bevæge sig rundt på markeder og lugte til farvestrålende krydderier, se elefanter i gaderne og opleve den helt specielle stemning, der ligger så langt fra, hvad man oplever i Danmark."

Befinder man sig i Rajasthan, så anbefaler Søren Padkjær, at man lejer nogle kameler og tager ud i ørkenen, hvor der af åbenlyse grunde ikke findes hverken juletræer eller nisser. På denne årstid vil der være cirka et par og tyve grader om dagen, men om natten falder temperaturen helt ned til omkring frysepunktet.

Et andet julefrit område er den helligste by i Indien, Varanasi, der strækker sig syv kilometer langs vestbredden af Gangesfloden.

Der kan man se folk strømme til for at bade i den hellige flod, som inderne mener vil bringe dem nærmere deres gud. Det er også her, at de berømte ligbrændinger finder sted.