



Indonesien byder på imponerende templer, udsøgt gastronomi og fantastisk natur.

til fulde udnyttes på de lækre sandstrande eller i skyggen af en palme.

"Ny Guinea og øerne deromkring er et fantastisk sted at dykke, men nogle steder skal man være forberedt på at medbringe sit eget dykkerudstyr," fortæller Hjalte Tin, globetrotter og forfatter til flere rejsebøger.

Hjalte Tin og hans hustru, Nina Rasmussen, er kendt for at have rejst verden rundt på motorcykel sammen med deres små børn i 1970'erne. I dag rejser de stadig rigtig meget, og nogle gange kommer de nu voksne unger med.

"Jeg vil især anbefale, at man tager turen til byen Madang på nordkysten, sejlede op ad floden Sepik. Det er en pragtfuld tur med smuk natur, og det er en god måde at se rigtig meget

på. Fordi mange af øerne er forholdsvis isolerede, så er der ikke skyggen af jul, hvis man vel at mærke holder sig væk fra de meget turistede områder."

I selvsamme område kan man se meget flot træskærerarbejde, der blandt andet tager udgangspunkt i åndetro. Man skal heller ikke snyde sig selv for oplevelsen af at smage sagogrød, der er en af de vigtigste næringskilder. Man skraber marven ud af en palme, lægger den i blød og koger den sammen til en grød.

"Det smager ikke af så meget, men har en meget blævrende og mærkelig konsistens. Det skal selvfølgelig helst indtages sammen med de lokale, der er meget gæstfrie," fortæller Hjalte Tin.

CUBA - HISTORIE OG GOD STEMNING

Cuba er en kommunistisk ø, men der har dog sneget sig elementer af julen ind alligevel. Derfor skal man holde sig væk fra den største by, Havanna, og de mest turistede steder.

"Man skal rundt på øen og gerne ud til kysten eller op i bjergene. Især er det højeste punkt på øen, Sierra Maestra, et godt bud. Ud over den flotte tur derop så er der en fantastisk udsigt og nogle dejlige guesthouses," siger Anne Simonsen, der er tourleder hos Topas Rejser. Hun har sammenlagt opholdt sig næsten et halvt år på øen fordelt på fem-seks rejser.