

Søren Padkjær  
Torsvej 1  
Gudumholm  
9280 Storvorde

Gudumholm, 14. januar 1984

Kære Irany.

Mange tak for dit julekort.

Vi "flyttede" ind den 22. december, efter i næsten 3 måneder at have boet under lige så primitive forhold som når vi er på vildmarksferie i Sverige - med det ubehagelige islæt, at der ingen varme var. Tænk dig, at sove 4 mand i et enkelt rum, i soveposer, på gulvet, stå op kl. halvsyv, og skulle igennem et næsten åbent rum (i november) til badeværelse med kun koldt vand, for derefter i førnævnte halvåbne rum på et komfur varme vand til te. Vi havde dog et lille fjernsyn, og så da Danmark vandt over Grækenland i fodbold. Den bedste måde at holde varmen på var, et der efter hvert mål blev skænket en Gammel Dansk, og da målene jo blev gentaget mange gange, slap flasken hurtigt op.

Derfor er det nu den rene luksus, og når der engang bliver ryddet ordentligt op uden for, og plantet til med træer, så bliver det netop til det herlige sted, som jeg så mange år har ønsket mig.

På mit nye arbejde har jeg så travlt, at jeg ikke engang har haft tid til at ringe til dig - vi laver jo oliekedler til villaopvarmning, og da service og salgsafdeling hører sammen har vi rigeligt at gøre. Især kan jeg mærke forskellen mellem en virksomhed med 108 år på bagen (som i Søby) og dette nye firma, som kun har eksisteret i 1½ år.

Jeg håber vi snart får lejlighed til at vise og fortælle dig nærmere - de næste 2 uger er Bente optaget med udstilling i Herning, men derefter synes vi du skulle afse tid til et besøg. Jeg er jo selv hjemme det meste af tiden - ihvertfald indtil medio marts, hvor der er en udstilling i Tyskland.

Ring en aften - eller send et brevkort - med forslag til, ihukommende dine mange andre aktiviteter, et ydmygt besøg.

De bedste hilsner

*Bente og Lær*