

UDLAND:

SJM sælger maskiner i ca. 60 lande, og således under meget forskellige forhold og til forskellige formål. Men vi behøver ikke at bevæge os langt, for at finde tilstande der afviger markant fra vores hjemlige forhold.

I traditionernes land, England, er der trods høje arveafgifter og andre politiske tiltag stadig mange store godser på private hænder. Men eventuelle forrestillinger om hovedi og udnyttelse af bønderne, som vi husker det fra historietimerne, om dengang vi i Danmark havde godsejervæld, blev gjort til skamme under et op-hold på godset Lockinge nær Oxford.

Nærmeste landsby er Wantage, som udmærker sig ved at være fødested for den senere kong Alfred (med tilnavnet "den brændte kage"), og godset blev grundlagt af Lord Wantage i 1860 med et tilhørende på ca. 63000 tdr. land. Ved ejerskifter og kraftige indhug af arveafgifter er godset nu på "kun" 8.000 tdr. land, hvor-

af de 5.000 tdr. land er udlejet.

Men de resterende 3.000 tdr. land, og det er dem historien handler om, er i udstrækning som en mindre dansk landkommune. Istedet for en borgmester er det imidlertid Lorden der styrer samfundet, men om muligt med endnu tættere kontakt til beboerne, end fra et nyt rådhus i vor stor-kommune.

Fra godset er der ca. 20 gårde udlejet, ligesom godsforvalteren selv driver en betydelig bedrift med bl.a. 10.000 slagtesvin om året. Disse fodres fra et SKIOLD TOMAL anlæg, og vi får i løbet af kort tid besøg af forvalteren, som på et sådant gods kaldes administrerende direktør, for muligt køb af et STRAMIX anlæg. Godset har nemlig også 3 kvægsætninger på i alt 750 kør og kalve samt 200 heste.

Godsejeren nærer stærke patriarchalske (=faderlige) følelser for de mennesker, der har valgt en tilværelse på hans ejendom, og som faktisk kan sammenlignes med et helt lille samfund: Der er 2

landsbyer (ialt ca. 500 beboere), 3 kirker, et posthus, en skole med 24 elever i samme klasse (med to lærere) samt ikke at forglemme, en pub. (navn: Ornens Hoved). I en årrække var der tendens til, at de unge mennesker flyttede ind til nærliggende byer, hvorved lokal samfundets sammensætning og sammenhold var ved at falde fra hinanden.

Godsejeren var imidlertid overbevist om, at var der på ejendommen fornuftige beskæftigelsesmuligheder, så ville de fleste foretrække et liv i dette naturskønne og fredelige område, fremfor en tilværelse i en støvet industriby. En plan blev derfor lagt for at genskabe jobs, der i tidens løb var overflødigjort af maskinernes indtog i landbrugsdriften.

I første omgang skal etableres 100 jobs ved at indrette eksisterende bygninger til let industri af traditionel tilsnit, og foreløbig er der oprettet værksteder med fremstilling af polstring, egetræsmøbler, smedie, møbeludskæring, sadel- og læderting, peddigrørsting, reparation af veteranbiler (som modtages fra hele Storbritanien og også fra udlandet), sølvsmed (en krøb-

ling i et specielt bygget hus). Der er også fiskeopdræt samt naturligvis opdræt af vildt til udsætning forud for jagtsæsonen.

På godset Lockinge holdes 4 jagtselskaber hvert år, deltagergebyr er £ 1500,- (ca. Dkr. 22.000) incl. ret til at skyde 2 fugle. Dette beløb dækker løn til to skytter og opdræt, og resten deles mellem godsets beboere.

For samtidig at gøre plads til den stigende befolkning, bygges der nu på speciel bevilning små huse, hvor de ældre mennesker kan flytte ind, medens de større huse gøres tilgængelige for familier med børn. Området ligger i hvad vi kan kalde landzone og det er derfor ikke muligt blot at bygge nyt. Dette medfører imidlertid også, at de ældre bliver mindre isolerede, sammen kan hjælpe hinanden, og i langt større grad kan blive boende på ejendommen i stedet for at komme på institution i en by.

Og naturligvis sørges der for



Motiv fra godsets ene landsby med pæne huse og velholdte haver



Dette gamle billede er bømærke for en pub i Wantage. Det viser en dreng på vej til marked for at sælge uld.

områdets vedligeholdelse - 30 mand er konstant beskæftiget med reparationer, omforandringer og hjælp til de, som ikke længere er så rørlige. Hjælpen standser dog ikke her - tværtimod fornemmes det, at beboerne nærmest spørger naboerne om der er noget de kan være behjælpelige med - før de går i gang med deres egne syuler.

Sådanne traditioner er nok værd at bevare.

UDDANNELSE

Den 14. april ankom hr. Hecht fra DAMECO, som den første der gennemgik et 14 dages skolingsprogram med henblik på en hurtig oplæring, så han skulle kunne fungere som montør i Tyskland. Programmet var opdelt således at den 1. uge gennemgik vi forskellige produkter, lavede opstillinger og især arbejdede med elskabe. Den 2. uge var afsat til kundetjeneste, hvor vi skulle med en montør ud og se hvilke forskellige problemer, han kommer ud for at skulle løse. Dog var vi kun med en montør i to dage. Første dag var det opstart af Stramix anlæg, og anden dagen var vi på tur rundt i midtjylland, bl.a. opstart af MV 4 anlæg. Det var udmarket, vi fik set Stramix og MV 4 anlæg i funktion.

MIN ARBEJDSPLADS:

KØFIDREJESENKE: Operatør Birger Larsen

Mit arbejde ved drejebænken består i store træk i at dreje f.eks. rotornav, aksler f. valserulier samt akselstappe f. blandersnoede. Bænken arbejder på den måde, at jeg har en model af det færdige produkt. Denne model spændes op i bænken, hvorefter spanden råmaterialet op i bænken. Nu køres maskineriet automatisk på den måde, at drejessædet styres af kommanderne på modellen. Maskinen er ca. 2 år gammel.



Disse to anlæg havde hr. Hecht's særlige interesse, måske fordi han i forvejen vidste så lidt om dem, efter soy de faktisk ikke findes i Tyskland endnu, men det kommer nok. Hecht var i hvert tilfælde meget imponeret af MV 4 anlægget.

24 timers service garanti.

Formiddagens gang i Serviceafdeling.

Klokken 07,00:frisk og udvilet mødt på arbejde, finder papir og blyanten frem, klar til omstillingen. Klokken 07,30. Montører, som er hjemme, kan sendes ud på nye opgaver, skriver montørrapporter, miniordre, snakker med montører, som skal sendes ud, får de 2 som er hjemme sendt afsted. Der går ca 8 minutter, så er den ene tilbage på kontoret igen, han skulle ellers have været på vej til Brønderslev, hvor der igår var buldrende tordenvejr og dermed er et stk melassestyring svæden af, men reserveredslageret er desværre ikke leveringsdygtige i melassestyringer før om 3-4 uger, det skal ligge tilføjes, at de styringer vi normalt kører med i servicevognene er udlånt til reserveredslageret, vi må jo hjælpe hinanden. Nå men hvad gør vi? landmandens kør skal jo have sit Stramix med melasse, vi andre vil jo også gerne have sovs til kartoflerne, så jeg må igang med at ringe rundt til diverse afdelinger, for at opdrive denne famøse styring, endelig... klokken 08,15 gives der tilladelse til at tage en fra et nyt stramixskab, hvis ikke de er fjernet i forvejen.

Ind imellem har de montører som er spredt ud over landet, ringet hjem og fortalt hvor de var og hvordan det gik, nogle af dem har bestilt de dele der mangler for at kunne færdiggøre montage af nye anlæg. Flere miniordre udskrives så vi kan få varerne afsendt med post eller bane. Nu er vi så småt ved at nærmere os kaffepausen klokken 09,00, indenfor de sidste 3 kvarter har jeg været i kontakt med 4-5 landmænd, der enten

sker besøg idag eller i hvert fald allersænget i morgen tidlig. Så nu ringer det til kaffepause, men samtidig ringer telefonen, ok.. jeg snupper lige ham her, omstillingsdamen holder jo ikke pause og landmændene er nu inde og få kaffe for anden gang idag, denne gang var det en som havde slidt sine slagler så langt ned, at han måtte bide i det sure åble og købe et helt nyt set. Så nu er der klarbane til kaffen, jeg når lige at komme over i kantinen samtidig med dem der ovre går tilbage til arbejdet igen,. Efter 7-8 minutters pause tilbage til kontoret igen, slår et smut indenom omstillingen for at se om der er noget på hylden, før samtidig at vide Holger har ringet hjem og vil snakke med mig, og så har et par landmænd ringet, dem får jeg numre ne på, går ind og ringer, men treffer dem ikke, da de er gået ud igen efter formiddagskaffen, så jeg må prøve igen til middag. Jeg ringer istedet for til Holger over biltelefonen, han står ude i Skørping og er rigtig godt nedtrykt, jeg prøver at trøste ham lidt, får hans problem at vide, og så kan det nok være jeg selv bliver en smule nedtrykt, da jeg får at vide hvordan et helt nyt Skiod anlæg kan se ud, koncentra si-loen bestod af 1 stk 200 liter slietende på tre ben, hvorunder der var placeret 1 tomal, det færdige foder blæses op i en beholder til mini-anlæg ved hjælp af ekstrablæsere, det er såmænd også i orden hvilket ikke der var 24% vand der i, landmanden skal jo også have det ud af beholderen igen. I starten af samtalen tror jeg det er en lokal smed der har solgt et sådan Storm P anlæg, men jo længere vi snakker sammen finder jeg dog ud af at